



Γραφείο Επικοινωνίας  
& Δημοσίων Σχέσεων  
Τηλ. 22963 20106 - 22960 24527  
Email:pr.megara@gmail.com

Μέγαρα, 25Μαΐου 2020

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου, κατά του ενδεχομένου δημιουργίας δομών φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών στο Δήμο Μεγαρέων

« Με το παρόν ψήφισμα εκφράζουμε, ως Διοίκηση (συμπολίτευση και αντιπολίτευση πλὴν κ. Χοροζάνη)) και ως δημοκρατικοί πολίτες του Δήμου Μεγαρέων, την απόλυτη και αμετάκλητη αντίθεσή μας σε νέα υποβάθμιση της περιοχής με το ενδεχόμενο δημιουργίας δομών φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων στο Δήμο Μεγαρέων.

Η αγανάκτηση και η πικρία των συμπολιτών μας είναι τεράστια, έναντι των εκάστοτε «**κρατούντων**» για τον μέχρι τώρα τρόπο αντιμετώπισης της ιστορικής περιοχής μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αν και οι «κύριοι αυτοί» γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Μεγαρίδα διαθέτει ισχυρά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα σε βασικούς τομείς της οικονομίας, **ΟΥΔΕΠΟΤΕ** αποφάσισαν να τα αξιοποιήσουν και να υλοποιήσουν σημαντικά αναπτυξιακά έργα για βελτίωση της ποιότητας ζωής και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

**Αντίθετα** μάλιστα, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη υλοποίησης έργων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, που υποβαθμίζουν την περιοχή και επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, **τότε και μόνο τότε οι κύριοι αυτοί θυμούνται** την πολύπαθη περιοχή μας. Προχωρούν στην εκτέλεση των σχεδιασμών τους με την λογική «αποφασίζουμε και διατάζουμε» αγνοώντας πλήρως τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας.

Ενδεικτικά θυμίζουμε την τεράστια υποβάθμιση της περιοχής χωρίς ουδέποτε να υπάρξει παράλληλα, κάποιο σοβαρό αναπτυξιακό έργο, με τα παρακάτω:

- Τις τεράστιες και εξαιρετικά επικίνδυνες εγκαταστάσεις του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την πρόσθετη επιβάρυνση με τις μετακινήσεις τεράστιων έμφορτων πλοίων και σε λίγο βυτιοφόρων οχημάτων, μεταφοράς του
- Τον εξαιρετικά επικίνδυνο και πολλών χιλιομέτρων αγωγό διέλευσης φυσικού αερίου, που κυριολεκτικά διασχίζει όλο τον κάμπο των Μεγάρων, ο οποίος μάλιστα επέφερε

την καταστροφή χιλιάδων ελαιοδέντρων και δέντρων πεύκης και ελάτης, αλλά και σημαντική απαξίωση περιουσιών μεγάλης μερίδας των πολιτών.

- Τις επικίνδυνες και μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στο Πέραμα Μεγάρων. Στην περίπτωση αυτή, και ενώ εδίδετο στο Δήμο χρηματικό ποσό ως ποσοστό από τον ειδικό φόρο πετρελαιοειδών, αυτό ακυρώθηκε κατά τρόπο απαράδεκτο.
- Τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ΕΛΠΕ και ΜότορΌιλ, που είναι μεγάλης και υψηλής επικινδυνότητας και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και που περιβάλλουν από Δυσμάς και Ανατολάς τον Δήμο
- Την αναλόγου επικινδυνότητας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λειτουργία, σε έκταση 4.000 στρεμμάτων, πεδίου βολής όπλων καμπύλης τροχιάς
- Την απαξιωτική εγκάρσια κατάτμηση της πόλης των Μεγάρων και αποκοπής της από την θάλασσα με τη διέλευση δύο μεγάλων αξόνων (Παλαιάς και Νέας Εθνικής Οδού) και της σιδηροδρομικής γραμμής
- Την ίδρυση και λειτουργία στις παραλίες της πόλης μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, που γειτνιάζουν σε περιοχή περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος
- Την επιχειρούμενη προσαιγιάλωση στην παραλία της ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος για την τοπική μας κοινωνία Πάχης Μεγάρων, με καλώδιουπερυψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα πλησίον του χώρου που έχει επιλεγεί για την δημιουργία καταδυτικού πάρκου και μαρίνας και στη συνέχεια της διέλευσής του διαμέσου της γης των Μεγάρων και της Νέας Περάμου προς τον Ασπρόπυργο.
- Στα τέλη του 2017 επιχειρήθηκε μια ακόμη καταστροφική προσπάθεια τραγικής υποβάθμισης της περιοχής των Μεγάρων για δημιουργία και λειτουργία ορυχείων βωξίτη που θα έθεταν οριστικά ταφόπλακα στην αναπτυξιακή προσπάθεια των επόμενων γενεών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η περιοχή του Δήμου από το Νοέμβριο του 2017 επλήγη τέσσερις (4) φορές από τεράστιας έκτασης και έντασης θεομηνίες (πλημμύρες - πυρκαγιές).

\*\*\*

Ακόμη οι πολίτες του Δήμου μας γνωρίζουν, ότι η χώρα μας προσπάθησε – υποχρεώθηκε να ανταποκριθεί σε δύσκολες πιέσεις για φροντίδα και στήριξη μεταναστών – προσφύγων, που «επισκέφθηκαν», τρόπος του λέγειν, τη χώρα μας και δημιούργησε ανάλογες δομές, δυστυχώς αυτές επέφεραν με τον τρόπο λειτουργίας τους τεράστια κοινωνικά, οικονομικά, ανθρωπιστικά κλπ δυσεπίλυτα προβλήματα, π.χ περίπτωση Μόριας και όχι μόνο. Φυσικά ουδείς μπορεί να γνωρίζει τι θα επιφέρει η λειτουργία νέων δομών μικρού μεγέθους σε τοπικές κοινωνίες της ενδοχώρας, που σχεδιάζει η Κυβέρνηση.

Πέραν των ανωτέρω, δυστυχώς ιδιαίτερα δυσάρεστων, θυμίζουμε ότι εντός του κοινωνικού ιστού των Μεγάρων, υπάρχει, ήδη από χρόνια πολυπληθής συνοικία **Ρομά**, που παρά τις συνεχείς προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για ενσωμάτωσή τους σε αυτή, αυτό μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό. Καθημερινά σχεδόν δημιουργούνται δυσάρεστα προβλήματα μη εύκολα διαχειρίσιμα.

Τα δυσάρεστα αυτά γεγονότα ενίοτε ενισχύονται και από την δράση ατόμων διαφόρων άλλων εθνικοτήτων, εκ των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα της περιοχής.

Ας αναλογιστεί λοιπόν ο κάθε καλόπιστος της κεντρικής εξουσίας, ότι, αν επιχειρηθεί να λειτουργήσει δομή φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στο Δήμο Μεγαρέων, πλησίον της συνοικίας Ρομά, τι τεράστια και ανεξέλεγκτα κοινωνικά, ανθρωπιστικά κλπ προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν, τα οποία βεβαίως η τοπική μας κοινωνία είναι αδύνατο να τα διαχειριστεί και θα αποβούν εις βάρος της.

Να σημειωθεί, ότι η φημολογούμενη θέση της δομής θα είναι επιπλέον δίπλα στις εγκαταστάσεις αποθηκών πετρελαιοειδών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους που συνοπτικά σημειώσαμε, έχει καταστεί η περιοχή του Δήμου Μεγαρέων υπερκορεσμένη αρνητικά και είναι αδιανόητο πλέον να ανεχθούμε περαιτέρω υποβάθμιση.

**Καμιά λοιπόν σκέψη για δημιουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών στο Δήμο Μεγαρέων .**

**Διοίκηση** (συμπολίτευση και αντιπολίτευση), φορείς, σύλλογοι, σωματεία και σύμπας ο λαός δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα αντιδράσουμε σθεναρά, αποφασιστικά, δυναμικά και με κάθε τρόπο, προασπιζόμενοι τα δίκαια δικαιώματα της κοινωνίας μας με τον τρόπο, που η δημοκρατική μας σκέψη και συνείδηση αντιλαμβάνεται.

Δεν επιθυμούμε δημιουργία οποιουδήποτε τύπου δομής φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.»

**Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας  
& Δημοσίων Σχέσεων**