



Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων  
Τηλ: 22963 20106 – 22960 24527  
Email: pr.megara@gmail.com

Μέγαρα, 4 Οκτωβρίου 2021

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### **Το μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, για την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων**

Η Παγκόσμια Ημέρα των ηλικιωμένων γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε:

« Η πρώτη Οκτωβρίου κάθε χρόνο είναι Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων γνωστή και ως παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Είναι ημέρα μνήμης και τιμής στους ηλικιωμένους αλλά και προβληματισμού για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόμαχοι της εργασίας.

Όλοι εμείς που υπηρετούμε τον τόπο μας μέσα από την Τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Τρίτη ηλικία είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι γονείς μας, οι θείες και οι θείοι μας, οι γιαγιάδες και οι παπούδες μας, πρόσωπα αγαπημένα από το συγγενικό και φιλικό μας περιβάλλον.

Πολλοί από αυτούς έχουν ζήσει τη φρίκη του πολέμου και τον θάνατο, την ορφάνια, την φτώχεια και τον ξενιτεμό. Γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, εργάστηκαν κι έφτιαξαν οικογένειες κάτω από αντίξοες συνθήκες με καθημερινές δυσκολίες που στην σημερινή εποχή θα φάνταζαν ανυπέβλητες. Η Ελλάδα του 40, του 50 και του 60 απαιτούσε καθημερινούς σκληρούς αγώνες κι οι αγώνες αυτοί δόθηκαν από αυτούς που σήμερα αποκαλούμε 3<sup>η</sup> ηλικία και τους κέρδισαν.

Οι ηλικιωμένοι θεωρούνταν ως οι πρεσβύτεροι του χωριού ή της πόλης απολάμβαναν τον σεβασμό και έπαιζαν σημαντικό ρόλο στα διάφορα κοινωνικά θέματα που προέκυπταν.

Αυτό το γεγονός έδενε τις οικογένειες και τις κοινωνίες κι έτσι μπορούσαν να προχωρούν μέσα από τα χαλάσματα για να οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο και να μας τον κληροδοτήσουν.

Πολλοί θεωρούν λαθεμένα σίγουρα ότι τάχα οι ηλικιωμένοι είναι έξω από το κύριο ρεύμα της κοινωνίας κι ότι δήθεν είναι συντηρητικοί και μη παραγωγικοί. Σήμερα οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν είναι απόμαχοι της ζωής αλλά παράδειγμα αγωνιστών της ζωής γιατί η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

Εμείς οφείλουμε σεβασμό κι εκτίμηση σε αυτούς τους ανθρώπους και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τα μαθήματα ζωής που μας έχουν δώσει οι παπούδες και οι γονείς μας κι όχι με λόγια αλλά και με έργα και προφανώς εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες σε εκείνους οι οποίοι μετάγγισαν στην ψυχή και στη σκέψη μας τη σοφία μέσα από τις εμπειρίες τους.»

**Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας  
& Δημοσίων Σχέσεων**